



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Πρόλογος

Στις 6 -10 Φεβρουαρίου 2023, τέσσερις μαθητές του σχολείου μας, μαζί με τη συνοδεία του διευθυντή του προγράμματος, κ. Ανδρέα Ματσάγκου και της καθηγήτριας Αλίκης Ανδρέου επισκέφθηκαν τη Φινλανδία. Το Γυμνάσιο Λατσιών συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό με θέμα: “Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα” απο το 2020. Στη συγκεκριμένη κινητικότητα συμμετείχαν επίσης 6 μαθητές απο το Γυμνάσιο Γερίου μαζί με τη συνοδεία 2 εκπαιδευτικών, 6 μαθητές απο την Πορτογαλία με τη συνοδεία 3 εκπαιδευτικών και 6 μαθητές απο τη Ισλανδία με τη συνοδεία 3 εκπαιδευτικών.



Μια νέα εμπειρία ξεκίνησε για όλους μας με την άφιξη στο Κέμι της Φινλανδίας. Περίπου το 75% της επιφάνειάς της χώρας καλύπτεται από δάση και έχει το μεγαλύτερο αρχιπέλαγος στον κόσμο, καθώς και τη μεγαλύτερη περιοχή λιμνών της Ευρώπης.

Η πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι, είναι γνωστή για την αρχιτεκτονική της. Επίσης φημίζεται για τον πιο ασφαλή ταξιδιωτικό προορισμό - 11 από τα 12 χαμένα πορτοφόλια επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Οι ομάδες από διάφορες χώρες έφτασαν στη Φινλανδία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι μαθητές παραλήφθηκαν απο τις οικογένειες στο σιδηροδρομικό σταθμό Kemijärvi. Η εβδομάδα μας στη Φινλανδία ξεκινά για να γνωρίσουμε τη Φινλανδική κουλτούρα, να γνωρίσουμε την πόλη και να δουλέψουμε εντατικά για το πρόγραμμα μας.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 :



Η Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα στο φινλανδικό σχολείο! Οι μαθητές ετοίμασαν για εμάς γιορτή υποδοχής και έναρξης των εργασιών για όλη την εβδομάδα. Η γιορτή ξεκίνησε με την είσοδο των μαθητών από όλες τις χώρες κρατώντας σημαία με το όνομα του σχολείου τους. Την παρέλαση ακολούθησε παραδοσιακός χορός από τους μαθητές του Λυκείου, ο οποίος έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από το κοινό. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου, τη βιβλιοθήκη, το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις αίθουσες διδασκαλίας που είναι εξοπλισμένες με εξοπλισμό έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται πιο εύκολο αλλά και διαδραστικό. Το απόγευμα συμμετείχαμε σε διάφορες δραστηριότητες στο χιόνι, δείχνοντας πως

κάνουμε σκι, πως περπατάμε στο χιόνι αλλά και πως παίζουμε διάφορα αθλήματα.



Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου:



Δεύτερη μέρα στη Φινλανδία και πρώτος μας σταθμός το Επιστημονικό Κέντρο Arktikum. Πρόκειται για ένα μουσείο που δείχνει τη φυσική και πολιτιστική ιστορία της περιοχής της Αρκτικής και των ανθρώπων της. Εξερευνήσαμε το συναρπαστικό περιβάλλον της Αρκτικής μέσω διαδραστικών οθονών, παρουσιάσεων και ξεναγήσεων. Με τον μοναδικό συνδυασμό επιστήμης και πολιτισμού, το Arktikum Science Center μας δίδαξε πολλά για την Αρκτική και τους ανθρώπους της. Επόμενος μας σταθμός: το χωριό του Άγιου

Βασίλη. Εκεί είδαμε λάμα, κουνέλια, χάσκι και τάρανδους. Επισκεφθήκαμε τον Άγιο Βασίλη και φωτογραφηθήκαμε μαζί του. Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε πίσω στο Keminmaa για ξεκούραση.



Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου:

Την Τετάρτη περάσαμε το πρωινό μας στο σχολείο κάνοντας διάφορα μαθήματα. Αφού φάγαμε το μεσημεριανό μας φαγητό μεταβήκαμε στο χιονοδρομικό κέντρο (Kalli), που βρισκόταν πολύ κοντά στο σχολείο μας και κάναμε διάφορες δραστηριότητες (σκι, ανάβαση σε βουνό, πεζοπορία, παιχνίδια με έλκυθρο, και παιχνίδια στο χιόνι) Στη συνέχεια, επιστρέψαμε στις οικογένειες που μας φιλοξενούσαν, αλλά έπρεπε να προετοιμαστούμε ταυτόχρονα και για το πάρτι που θα γινόταν για τους γονείς των οικογενειών που μας φιλοξενούσαν την Παρασκευή το βράδυ.



Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου:



Την Πέμπτη, αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για το αποχαιρετιστήριο πάρτι την επόμενη μέρα. Μάθαμε μια χορογραφία με συνδυασμούς τραγουδιών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Επιπλέον, φτιάξαμε παραδοσιακά φινλανδικά γλυκά και αλμυρά, που θα κερνούσαμε τους γονείς. Στα κέικ που φτιάξαμε στολίσαμε τις σημαίες από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μετά το μεσημέρι αναχωρήσαμε για το κέντρο ανακύκλωσης Jakala που υπάρχει στα σύνορα Σουηδίας – Φινλανδίας, και μάθαμε για την κατάσταση της ανακύκλωσης στη Φινλανδία. Επιπλέον, επισκεφθήκαμε το εμπορικό κέντρο Rajalla στη Φινλανδία και τη Σουηδία περπατώντας πέρα από τα σύνορα.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου:

Την Παρασκευή, την τελευταία μέρα του σχολείου, είχαμε πρώτα μαθήματα και μετά εργαστήρια. Στα εργαστήρια που συμμετείχαμε φτιάξαμε ξύλινο κολιέ με το αρχικό μας γράμμα, στο εργαστήριο της χημείας βρήκαμε το pH του νερού και του γάλακτος και στη συνέχεια τα συγκρίναμε. Μετά το μεσημεριανό γεύμα παρακολουθήσαμε τον χορό των τελειόφοιτων του Λυκείου και επιστρέψαμε στις οικογένειες που μας φιλοξενούν για να ξεκουραστούμε λίγο πριν επιστρέψουμε ξανά το βράδυ στο σχολείο για το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Στο πάρτι που έγινε το βράδυ χόρεψαν οι μαθητές τις χορογραφίες που είχαν μάθει, τραγούδησαν και μας κέρασαν από τα εδέσματα που είχαν ετοιμάσει



στα εργαστήρια των προηγούμενων ημερών. Στο τέλος παρακολουθήσαμε ένα ωραίο βίντεο που είχαν ετοιμάσει απο την εβδομάδα μας στη Φινλανδία.

Επίλογος

Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις χώρες τους συνειδητοποιημένοι ότι θα πρέπει να δράσουμε άμεσα για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και ότι ο πλανήτης μας δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής που καλύφθηκαν την εβδομάδα αυτή ευαισθητοποίησαν ιδιαίτερα όλους τους μαθητές μας . Επιστρέφοντας στις οικογένειες τους έφεραν μαζί τους όλες αυτές τις εμπειρίες που έζησαν αυτή τη βδομάδα στη Φινλανδία.

Ευχαριστούμε πολύ τη Φινλανδική ομάδα που εργάστηκε σκληρά και είχαμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Όλοι επιστρέψαμε με τρομερές εμπειρίες που θα μοιραστούμε στις οικογένειες μας αλλά και με αρκετες προτάσεις για να συμβάλουμε έστω και λίγο στην Κλιματική Αλλαγή γιατί κάθε μικρή προσπάθεια θεωρείται Μεγάλη!

Save
The
Planet

